



Amerika viert geboorte

Op 14 mei 1607 arriveren 108 mannen en jongens die gesponsord waren door de Virginia Company of London in Noord-Amerika. Ze stichten er de kolonie Jamestown, genoemd naar koning James I van Engeland. Deze kolonie is de eerste permanente Engelse nederzetting in wat nu de Verenigde Staten van Amerika zijn.



Replica's van de schepen in Jamestown, de Susan Constant (midden), de Godspeed (links) en de Discovery

Juni 1606

Koning James I geeft de Virginia Company toestemming om een kolonie in het Chesapeake-gebied in Noord-Amerika op te richten

26 april 1607

Een vloot van 3 schepen onder leiding van kapitein Christopher Newport landt op Cape Henry na een 4 maanden durende reis

14 mei

Constructie van een fort als bescherming tegen indianen en Spanjaarden. De plek is vergeven van muggen, heeft een diepe haven maar geen drinkwater

December

Kapitein John Smith gevangen genomen en gebracht naar Powhatan, de chef van 34 indianenstammen. Pocahontas, de dochter van Powhatan, redt naar verluidt Smith van de dood

Januari 1608

Smith komt vrij. Een nieuwe groep settlers arriveert en ontdekt dat van de eerste groep amper 38 mensen in leven zijn



September-oktober 1608

Smith verkozen tot voorzitter van de Raad van Virginia - hij start het beleid van "geen werk, geen voedsel". De eerste vrouwen arriveren

Oktober 1609

Smith keert terug naar Engeland om een buikwonde opgelopen door buskruit te laten verzorgen

Winter 1609-10

Meer dan 80% van de kolonisten sterft tijdens een hongersnood

Mei 1610

Nieuwe kolonisten en voorraden komen aan uit Londen als 60 overlevenden op het punt staan Jamestown te verlaten



Kapitein John Smith (1580-1631)



Tekening van Jamestown Fort in 1607

1611

Een nieuwe nederzetting opgericht in Henricus

1612

Kolonist John Rolfe introduceert en exporteert tabak. Het 'gouden kruid' verzekert het overleven van de kolonie

1614

Rolfe trouwt met Pocahontas en verzekert zo enkele jaren van vrede

1617

Pocahontas sterft aan het einde van een pr-trip door Engeland



1618

Powhatan sterft en wordt opgevolgd door zijn halfbroer Opechancanough

Juli 1619

Eerste wetgevende vergadering in Nieuwe Wereld komt samen om "een gelijke en uniforme regering over heel Virginia op te zetten"

Augustus 1619

Eerste Afrikanen komen aan in Virginia

1622

Opechancanough leidt opstand indianen die 350 kolonisten doden - een derde van de blanke bevolking

1624

Virginia wordt koninklijke kolonie

1644

Indianen worden naar marginale gebieden verdreven. Opechancanough voert nieuwe opstand aan waarbij 500 kolonisten sterven

1646

Confederatie van Powhatan wordt uitgemoord nadat Opechancanough gevangen wordt genomen en vermoord

1698

Statenhuis in Jamestown vernield door brand

1699

Hoofdstad verhuist naar het hoger gelegen Williamsburg



De komst van de blanken gooide het leven en de gewoonten van de indianenstammen overhoop. De indianen plantten bonen, maïs en pompoenen door elkaar. Hierdoor bleef de vruchtbaarheid van de grond bewaard. Als de opbrengst van de grond daalde, zochten ze nieuwe terreinen op. Op de oude landbouwgrond kon dan weer bos groeien. De Engelse kolonisten namen veel grond in beslag om tabak te verbouwen en gingen percelen gebruiken om permanent aan landbouw te doen. De indianen werden verder landinwaarts verdreven.



De indianen bouwden lichte huizen die maar enkele jaren hoefden mee te gaan. Ze zetten nieuwe hutten als ze naar andere landbouwgronden verhuisden. Dit dorp is omgeven door een palissade van boomstammen. Het pad dat naar de ingang leidt, is afgezet door gebogen twijgen. In het 'dorp' staan 18 hutten die gemaakt zijn van boomstammen en schors. De meeste gebouwen hebben een rond dak in de vorm van een halve cilinder. De hutten zijn onregelmatig verspreid over het terrein en in het midden zitten en dansen enkele indianen rond een kampvuur.



Deze gravure van Theodor de Bry geeft twee indianen weer die een boomstam met vuur uithollen om er een kano mee te maken. Het vuur wordt met gedroogd mos en boomschors onderhouden. De indianen schrapen het verbrande hout met grote schelpen weg tot de kano de vereiste vorm heeft gekregen. Het hoofd van de indianen is kaal geschoren. Ze zijn naakt op een lendendoek na. Op de achtergrond zijn enkele grote boomstammen te zien. Twee mannen branden de zijtakken af.



De Britse koningin Elizabeth II bezocht begin deze maand een replica van het wapenhuis in Jamestown, dat nu een onderdeel is van het Williamsburg-openluchtmuseum. Bij de viering van het 350-jarige bestaan van de kolonie bracht de Britse koningin eveneens een bezoek aan Jamestown